

**LANDELIJKE
GILDE****LIER-
NOORD****GILDELEVEN****Boerenbond**
Landelijke Gilde Lier-Noord**Maandblad –Maart 2024**
69^{ste} jaargang - nr.: 3Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 317, 2500 Lier
Gsm: 0477 75 69 25 e-mail: luc.florus@skynet.beMet de steun van -verzekeringen **Avanti bv**Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be
Voorzitter: Florus Luc tel.: 0477 75 69 25. e-mail : luc.florus@skynet.be**Inhoud:**

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Kegelseizoen nieuwe start
Fietsen,
Wandelen,
Jongeren

Kaartcompetitie uitslag

Dagreis senioren

Ga je mee +55? Op 3 daagse reis.

Ferm nieuws.

L.G. agenda.

Bezinning.

We gaan er samen voor ...

Er zijn er die zeggen: “Wat we zelf doen, doen we beter ...”. Maar we weten ook dat wanneer je samen op weg gaat, schouder aan schouder gaat staan, blok vormt, samen je stem laat horen, met tractoren op straat komt, dat je je dan sterker voelt én gehoord en gezien wordt. ‘Ieder voor allen en allen voor ieder’ ben je tot veel meer in staat dan alleen.

Alleen op stap gaan kan deugd doen:
je kan afstand nemen, alleen zijn met jezelf.
Maar op den duur is voel je je heel eenzaam.

Als je samen op stap gaat en in een zelfde ritme van denken en doen komt,
wordt praten, delen
Van adem en spirit.
Dromen en wensen krijgen handen en voeten:
meer dan twee.

En wat je niet in 1 dag kan bereiken,
bereik je misschien in 40 dagen.
In deze tijd van 40 dagen worden we uitgedaagd om
los te komen van wat ons dreigt te verslaven:
en op zoek te gaan naar wat er echt toe doet:
zorg dragen voor mekaar,
de a(A)nder de plaats geven die hem of haar toekomt.
Oog en hoor hebben voor wat dreigt te verdwijnen:
Contact houden met mensen dichtbij en veraf
en door delen opkomen voor wat dreigt te verkommeren:
de liefdevol zorgen voor elkaar.

Als het niet in 1 dag kan, dan kan het misschien wel in 40 dagen!
De moeite waard om het te proberen.

Naar Antoon Vandeputte en Kathleen Boedt

Maart 2024

Hallo,

De kookavonden zijn alweer achter de rug. De laatste avond nodigden we onze partners weer uit zodat zij konden proeven wat we geleerd hadden.

Ze kregen een glaasje cider als welkom.

Nadien volgde nog de overheerlijke menu:

Vitello tonato

Pastinaaksoep

Parelhoen met gebakken witloof en pomme daupine

Soesje

Nog wat napraten enkele foto's en vooral de uitleg. Hoe we alles klaarmaakte had veel bijval bij de dames.

Toch een woord van dank aan Bieke voor de goede uitleg, steun en lekkere recepten.

Aan Leo en Zoé om voor elke avond alle ingrediënten bij elkaar te zoeken.

Aan de kookploeg om de fijne sfeer op de kookavonden.

En aan onze partners om te zeggen dat het lekker was.

Het doet deugd om te denken dat we even de chef kok waren merci.

Op zaterdag 8 juni houden we onze BBQ: Iedereen mag deelnemen: heerlijk smullen, genieten en mensen samenbrengen.

Plaats Parochiecentrum. Datum noteren in uw agenda zodat je erbij kan zijn.

Verdere info volgt.

Het kaartseizoen hebben we beëindigd. De winnaar is gekend Hugo proficiat en dit voor uw eerste seizoen.

Alle kaarters willen we bedanken om mee te spelen met de kaarten. Soms vallen er wel eens worden maar bij het kaarten mag dat.

Agnes en Lieve en ook de Julle willen we bedanken voor de hulp achter de toog.

Zij voorzien ons van heerlijk lekker eten en frisse dranken, ja chocolade en koekjes horen daar ook bij dank je wel hiervoor!

Wandelen doen we een ganse dag op 1 mei en vanaf april gaat ook het kegelseizoen opnieuw van start.

Fietsen doen we op 9 mei , 16 juni, 1 september en 6 oktober.

We starten op 9 mei in Limburg onder leiding van de Julle.

Met vriendelijke groet,
Luc

Beging kegelseizoen.



Het is al maart , wat gaat de tijd toch snel, maar dat betekent dat het kegelseizoen in aantocht is! Oei, door het slechte weer en de overvloedige regen die er gevallen is heb ik nog weinig onderhoud kunnen doen aan de kegelbaan, hopelijk is het spoedig droog en warm zodat ik alles toch een beetje kan opfrissen!

Ja, we openen het nieuwe kegelseizoen op zondag 14 april en beginnen doen we om 9.30 uur! Hopelijk blijft het mooi en droog weer en kunnen we aan een nieuw kegelseizoen beginnen!! Er zijn verschillende mensen die er reeds naar uitzien om terug aan het kegelspel te kunnen beginnen, ik trouwens ook en ge weet het je bent welkom, het is hier al altijd een gezellige club geweest en ik hoop dat dit nog veel jaren zo mag blijven.

We spelen nog altijd de tweede en de vierde zondag van de maand

We gaan nog proberen om een competitie en een klassement te maken over het hele seizoen zoals we dit al jaren kennen ???

Het is een bijkomend spektakelstuk waar veel over gepraat wordt, en het maakt het kegelspel zeker nog wat aantrekkelijker.

Tot 14 april met de opening van het kegelseizoen 2024 en misschien is er nog wel een versnapering voorzien want gewoonlijk zorgen de winnaars van vorig jaar wel voor iets lekker , we zullen zien ...!!?!?

Iedereen welkom! Leo

Fietsen



Op 9 mei trekken voor een fietsdagje richting Limburg.

Fietsen rond Maastricht en langs de Maasvallei.

Vertrekken om 9 uur aan de kerk fietsen op de wagens, zij die hun fietsen niet zelf mee kunnen nemen geven maar een seintje.

Dan voorzien we wel een oplossing.

Voor de middags nemen we best een pick n'k mee en wat drank voor onderweg.

Uiteraard zullen we de nodige pauzes inlassen tijdens de fietstocht.

Volgende fietsdatums: 16 juni , 1 september en 6 oktober.

Wandelen

Ook alvast te noteren in jullie agenda is 1 mei.

We trekken er dan een hele dag op uit zoals vorig jaar met tussendoor op tijd een natje en een hapje.

We gaan deze wandel dag proberen jaarlijks te herhalen op dezelfde datum zodat iedereen deze kan vrijhouden.

1 mei is trouwens toch een feestdag voor iedereen .



Alvast tot 1 mei, Marc

Jongeren

De jongeren gaan bowlingen op 29 maart op 20 uur in super bowl.

Voor iedereen die graag meegaat jullie zijn welkom.

Het bestuur

Kaart competitie.



We zijn weeral aangekomen in de maand maart en dat betekent dat onze kaartcompetitie afgewerkt is, spijtig hé!!

Ik denk dat de winter nu wel voorbij zal zijn na die zeer natte periode van vorige maand en de dagen zijn al goed aan het lengen en de zon doet soms al flink haar best!!

Twaalf avonden hebben onze kaarters liefhebbers hun beste beentje voorgezet om zich zo goed mogelijk te verdedigen en geprobeerd om zoveel mogelijk slagen te halen.

Voor de ene is dat al wat beter gelukt dan voor de andere, maar ja als de kaarten komen en ge hebt regelmatig een goede maat, dan kunt ge kampioen spelen!!

Ziehier de einduitslag van de kaartcompetitie seizoen 2023- 2024

1	Gebruers Hugo	1913
2	Verschoren Swa	1899
3	Van Eester Gert	1893
4	Tielemans Marc	1886
5	Sluyts Jos	1884
6	Celis Agnes	1883
7	Bouwens Herman	1881
7	Hens Jos	1881
9	Op de Beeck Marc	1880

10	Van Houtven Frans	1878
11	De Ronghe Chris	1868
12	Sluyts Leo	1851
13	Van den Eynde Toine	1833
14	Florus Luc	1831
15	Fransen Frans	1818
16	Castrel Marc	1813
17	Verhoeven Fons	1771

Voila se, dit is het eerste jaar dat den Hugo meedoet aan onze kaartcompetitie en hij is nu al onze kersverse kampioen, maar hij heeft het zeker verdiend , op de laatste speeldag heeft hij de overwinning helemaal waargemaakt!

Gert Van Eester heeft zeer lang aan de leiding gestaan maar de laatste speeldag is hij nog voorbij gestoken door twee personen en zie Fons Verhoeven is zelfs nog fier als lijstduwer!

Eigenlijk mag voor mij elke kaartspeler kampioen spelen want het is zo'n toffe groep, waar iedereen welkom is en ieder zich best kan amuseren, daar gaat het tenslotte maar om hé!!

Nu vrijdag hebben we onze laatste kaartavond en kunnen de prijzen gekozen worden en natuurlijk doen we dan ook een dag klasement.

Het was weer een mooi seizoen en daarvoor willen we iedereen hartelijk danken, want zonder jullie kunnen we geen kaartavonden meer organiseren, we hopen jullie dan allemaal terug te zien op 20 september en maak er gerust een beetje reclame voor zodat onze groep zeker kan aangroeien en we nog jaren kunnen doorgaan met onze kaartavonden!!

Ook een hartelijk woordje van dank aan Agnes en Lieve en soms nog de Julle die ons elke keer voorzien van eten en drinken !

Marc Leo

Dagreis 20 juni 2024

Vertrek om 8.00 uur
Parochiecentrum OLV-Onbevlekt Mechelsesteenweg 233 Lier

Kuipersmuseum

Ontvangst met koffie en koek.

Het kuipers museum in Nevele brengt een eerbetoon aan de kuiper Bonami die hier een eigen kuiperij had.

Dochter Marleen maakt er nu nog houten bloemkuipen en demonstreert hoe ze dit doet bij ons bezoek aan dit museum.

Je kunt er ook het originele kuipersmateriaal van Achiel Bonami bewonderen en een filmpje bekijken over hoe in de jaren 40 een vat werd gemaakt zonder elektrische machines.

Bij de demonstratie van het maken van een bloemkuip mogen bezoekers meehelpen.



Middagmaal: omstreeks 12.30 uur à 13.00uur

Namiddag bezoek: Ambachtelijke Lederlooierij



In Zulte snuif je de geur van echt leder in de enige leerlooierij van Vlaanderen.

Hier worden de huiden verwerkt tot leder, wij kunnen hier het volledige proces volgen.

Een interessante weet, waarom leder zo duur is. Als afsluiter worden we nog verrast!!!

Inschrijven kan door storting van € 68.00 per persoon vóór 6 juni 2024
op rekn. BE15 7332 2021 9130 LG "Senioren Gewest Lier"

Met vermelding van Naam en aantal personen
Inschrijven kan tot de autocar vol is

Hallo 55 plussers ga je mee?



We gaan op meerdaagse reis op 16 – 17 – 18 september naar het prachtige “SAARLAND”!

Saarland is één van de 16 deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland en is gelegen in het zuidwesten van Duitsland, grenzend aan Frankrijk en Luxemburg. Het gebied is in de loop van de laatste eeuw afwisselend Frans en Duits gebied geweest. Sinds 1957 behoort het weer bij Duitsland. Door deze deelstaat meandert de rivier de Saar, met als hoofdstad Saarbrücken.

Op onze heenreis voorzien we een inbegrepen koffiestop. We rijden via Luik en Sankt Vith naar de Duitse autobaan A60 en A1 richting Saarbrücken. Rond het middaguur worden we verwacht in het plaatsje Hermeskeil voor onze lunch, een broodmaaltijd. Na onze maaltijd is het slechts enkele minuten rijden voor het bezoek aan het vliegtuigmuseum van de Gebroeders Junior in Hermeskeil. We rijden verder richting familiehotel Mühlenthal in Schwalbach-Elm voor ons avonddiner en overnachting.



Op dag twee, na ons lekker ontbijt en een korte rit bezoeken we de Unesco werelderfgoed ijzersmelterij van Völklingen. Hier staan we versteld van de uitgestrektheid van het complex.



Sinds 1986 gesloten, maar destijds was er een grote bedrijvigheid met ruim 17.000 arbeiders. Na dit bezoek en ons middagmaal, bezoeken we het oude centrum van Saarbrücken en we wandelen langs ‘Der geizige Bäcker, de Schlosskirche, Brunnenhaus, Luisenbrunnen, Ludwigskirche, Alte Saarkran, Rathaus St. Johann, Basilika Sankt Johann’ en nog zoveel meer.

Op onze terugreis maken we een mooie tocht door de natuur richting Mettlach. Aan het uitzichtpunt Saarschleife, krijgen we een prachtig zicht over de kronkelende Saar. ’s Middags houden we halt aan de Moezel met een voor onze lunch met aansluitend een bezoek aan een wijndomein en natuurlijk mag hier een proevertje niet ontbreken. Afsluiten doen we deze prachtige 3-daagse reis met een 3-gangenmenu.

Inbegrepen: BTW – wegen en verblijfstakingen - reis per comfortabele autocar - 2 overnachtingen in familiehotel Mühlenthal te Schwalbach*** - verzorging op basis van volpension vanaf het ontbijt op de 1ste dag tot het avondmaal op de 3 de dag, ‘s avonds in het hotel 3-gangenmaaltijden - middaglunch is steeds een uitgebreide broodmaaltijd - alle uitstappen en toegangsgelden - annulatieverzekering Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven -eenpersoonskamer + 80 € - dranken



De prijs van deze 3- daagse reis is 610€ per persoon!

Als je meewil , schrijf je dan zo snel mogelijk in bij Leo Sluyts , gsm 0472/556742 ,of mail lsluyts@scarlet.be

Leo

Hallo Ferm – leden:

De lente is begonnen en dat wil zeggen dat er wat meer buitenactiviteiten op ons programma staan:

- Zondag 24 maart: Ontbijt ManGero.
Voor zij die zich hebben ingeschreven spreken we af om 9.30h. bij ManGero.
- Woensdag 17 april om 19 h.: Voorjaars bloemschikken met Greet.
Als je wenst deel te nemen graag een seintje aan je bestuurslid voor 10 april.
Info over het bloemstuk vind je bij je bestuurslid.
Iedereen kan mee doen.

De bestuursploeg



15/03/2024	Kaarten
22/03/2024	LG Bestuursvergadering
29/03/2024	Bowlings jongeren
14/04/2024	Kegelen
26/04/2024	LG Bestuursvergadering
28/004/2024	Kegelen
01/05/2024	Wandelen een hele dag
09/05/2024	Fietsen in Limburg
12/05/2024	Kegelen
26/05/2024	Kegelen
31/05/2024	LG Bestuursvergadering
08/06/2024	BBQ
09/06/2024	Kegelen
16/06/2024	Fietsen
20/06/2024	Senioren dagreis
23/06/2024	Kegelen
28/06/2024	LG Bestuursvergadering
14/07/2024	Kegelen
26/07/2024	LG Bestuursvergadering
28/07/2024	Kegelen

11/08/2024	Kegelen
25/08/2024	Kegelen
30/08/2024	LG Bestuursvergadering
01/09/2024	Fietsen
08/09/2024	Kegelen
16 – 18/09/2024	3 daags reis 55 plus
22/09/2024	Kegelen
27/09/2024	LG Bestuursvergadering
29/09/2024	Ontbijt
03/10/2024	Senioren
06/10/2024	Fietsen
13/10/2024	Kegelen
25/10/2024	LG Bestuursvergadering
27/10/2024	Kegelen
03/11/2024	Kegelen
29/11/2024	LG Bestuursvergadering
05/12/2024	Senioren
27/12/2024	LG Bestuursvergadering