

**LANDELIJKE
GILDE**



**LIER-
NOORD**



GILDELEVEN



Boerenbond

Landelijke Gilde Lier-Noord

Maandblad – September 2023

68^{ste} jaargang - nr.: 9

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier

Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen **Avanti bv**

Contacttelefoon :

Secretaris:

Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be

Voorzitter:

Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

Inhoud:

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Kaarten

Trappist en zoveel meer

Kegelnieuws.

Senioren gewest Lier

Wandelen.

Ferm nieuws.

L.G. agenda

Afhaalontbijt inschrijving.

Bezinning.

Koning Liefde

Gun me de tijd te reflectere le bilan
Zen ik blij woar da 'k na stoan in 't leven
Twijfels, een vraag stellen en blijven leren
Fouten goed moaken en tij proberen keren
Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld
Ik moest nog veul leren over vrouwen en respect
Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's
Maar uiteindelijk heb ik gedoan wat ik gedoan heb Paljas
Liefde, abstract begrip, toen zeker
En veur te houden van moette genoeg moed hebben
Schat vergeef me Get mij geleerd wa 'k weten moest
Het leven is te precieus om te zeggen Je m'en fous

*Ref... Kan alleen moar geven Wa 'k te bieden hem
Kan alleen moar zeggen 't Weinige da 'k weet
Ik heb zitten marchanderen Opportunist
Moar met de liefde Onderhandelde ni*

Stilte hoast u Ik pluk wat aan m'n memoires
Denk aan alleman die zich in m'n borstkas ophoud
Ik zie een vriendschap M'n geld even levendig
Maar ik los hier en daar ook stof van verkleurd papier
't Ja zo goat da Vrienden komen en goan
En we ontgroeide ook de levensstijl
Da's normaal Ik ging zowel met de zotsten als de besten legionairen
Jeugd van de stad Verhalen van de wijken
'k Hem nooit gezegd hoe van belang dat ze voor mij woaren
Moar ze hebben me mede gevormd tot wie ik na ben
Ik volg de wijsheid Luister naar z'n woorden
Keuzes moaken Zoaken die bij het leven horen

Ref ...

Op zoek naar stilte Moar 'k krijg ze niet te pakken
Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring
Ach hoe oud zen ik na En ik weet nog altijd veel meer
De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog altijd in
Ik moak steeds fouten Parodeur da 'k zijn
Ik hoop da 'k de mensen rondom mij toch ook iet goed te bieden hem
De woardevoller dat ik word Hoe meer woarde da 'k kan geven
En mag dat toch just het woare geluk wezen

Ref...2x...



Tourist LEMC

Meer lezen: <http://goo.gl/GGPV97>

September '23

Dag allemaal,
De zomer komt stilletjes aan zijn einde.
Hopelijk heeft iedereen ervan genoten met familie en vrienden.
Het was een mengelmoes van warme temperaturen en natte dagen: een typisch Belgisch wisselvallig weer!

Bij ons start de winterwerking met het kaarten op 15 september.
Als je graag mee boomke wies speelt dan ben je van harte welkom om 19 uur lokaal 7.

In ons programma bieden we je ook een interessante avond aan rond de abdij en wat er tussen die abdijsmuren allemaal gemaakt wordt.
Kaas, Trappist, Trippel, bieren, reuken, enz....
Als je graag eens komt luisteren, ruiken en proeven, ben je welkom.
Trouwens iedereen is welkom wel inschrijven op voorhand
Meer info verder in dit blad.

Op 12 oktober start de seniorenwerking met Jacques Van Outryve en Zangeres "Sally"
Een mooi programma dat we afsluiten met een heerlijke maaltijd: Kalkoen met perziken.
Inschrijven bij Leo Sluyts.

Voor het afhaal ontbijt van 24 september kan je nog steeds inschrijven.
Voor 18 euro kan je genieten van een heerlijk ontbijt.
Misschien een gelegenheid om familie en vrienden uit te nodigen bij je thuis.

Luc.

Kaarten

We zijn weeral aangekomen in de maand september en dat betekent dat we terug met onze kaartavonden beginnen

Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 15 september en we kaarten normaal de 1e en de 3e vrijdag van de maand. Zoals vorig jaar is iedereen welkom om 19.00 uur en we beginnen zo vlug mogelijk met onze competitie, eindigen doen we dan om 23.00 uur! Zoals we gewoonlijk elk nieuw kaartseizoen beginnen doen we dat dit jaar opnieuw n.l. met een lekkere koude schotel. Om te beginnen kan dat zeker niet tegenvallen en ge moet niet bang zijn, er zal zeker een schotel voor u voorzien zijn, dus kom gerust meedoen, iedereen is er altijd welkom. Onze kaartcompetitie gaat over 12 beurten die tellen voor de competitie en als ge dan de meeste slagen bijeen speelt ben je de kampioen, misschien ben jij dat wel, het is iedereen gegund en anders, als we ons maar amuseren hé! Aan iedereen, tot vrijdag 15 september en veel kaartplezier toegewenst!

Hebben jullie al nieuwe kaartliefhebbers ontmoet, breng ze gerust mee iedereen is welkom!!

Marc en Leo



Trappist en zoveel meer

Op vrijdagavond 27 oktober organiseert onze landelijke gilde voor iedereen een vergadering over trappist.

Koen Naulaerts zal ons een hele avond meer vertellen over dit heerlijke gerstenat.

Koen heeft alle trappistenabdijen bezocht en was er zo door gepassioneerd dat hij zijn leven in het teken van dit bier is gaan zetten.

Hij heeft in Aarschot een café geopend met uitsluitend trappistenbier en alle aanverwante producten zoals kaas, ham, elixir, wijn en zoveel meer.

Hij komt ons een hele avond deze dingen laten proeven terwijl hij er ons de nodige informatie bij verzorgd. Het zal dus zeker niet alleen drinken worden.

Zowel de binnenlandse als de buitenlandse bieren komen aan bod.

Het zal in ieder geval een interessante en leerrijke avond worden.

We starten om 20 u in de parochiezaal lokaal 7.

Deze vergadering heeft wel een prijskaartje van 25 euro.

Bedrag te bezorgen aan een van de bestuursleden

Inschrijven is verplicht zodat Koen voldoende materiaal kan voorzien.

Hopelijk ziet onze gilde jullie in grote getale opdagen



Groetjes de bestuursploeg
Tot op 27 oktober.

Kegelnieuws

Alleen zeg we hebben vorige zondag reeds de 11^e speeldag gehad van onze kegelcompetitie, wat vliegt de tijd toch ik kan het bijna niet geloven maar het is de werkelijkheid!

De kegelvoormiddagen op zondag zijn wel een plezierige bezigheid en we hebben regelmatig wel 20 aanwezigen die zich daar goed amuseren en proberen de beste te zijn in het kegelspel!

Ja met de vernieuwing aan de eindplaat vallen er minder kegels om dan vroeger, de kegels staan te stabiel maar het begint blijkbaar toch een beetje te verbeteren, er wordt toch regelmatig alles omver gegooid. We hebben al van alles geprobeerd zoals de oude kegels terug geplaatst, een andere bal genomen, ...allemaal met beperkt succes maar we geven niet op!!

In de rangschikking voor onze competitie is het toch een beetje dringen aan de top, ik ga enkel maar de top 3 vermelden, aan de leiding Geert Sluyts, gevolgd door Marc Tielemans en Marc Op de Beek, goeie bezig mannen en de vrouwen doen het zeker ook niet slecht!

We hebben een verandering want zondag 24 september is verplaatst naar 1 oktober omwille van het ontbijt! We spelen dus op 1, 8 en 22 oktober, de sluiting van het seizoen met natuurlijk onze barbecue is voorzien op 5 november!

Allemaal nog eens uw beste beentje voorzetten zodat uw eindresultaat nog goed kan stijgen, er zijn er nog verschillende die kampioen kunnen spelen!



Leo

Gewestelijke Seniorenmiddag

Op **donderdag 12 oktober 2023 om 13.30uur**
Parochiecentrum OLV-Onbevlekt,
Mechelsesteenweg 233 te Lier

Programma: 13.30 uur Koffie en Voordracht
Jacques Van Outryve
Voedsel (on)zekerheid,
terug van weggeweest



Programma: 15.15 uur
Ontspanning met: Zangeres "Sally"

We sluiten de namiddag af met een etentje: Kalkoen met perziken

Let wel: Inschrijven voor 1 oktober 2023

Kostprijs: € 20.00

Betalen op: Rek nr. BE15 7332 2021 9130 Of:
bij uw plaatselijke verantwoordelijke! Leo Sluyts 0472 55 67 42

Naam.....
Aantal personen..... X 20 =

Wandelnieuws

Op zondagvoormiddag 29 oktober trekken we er weer eens op uit.

De samenkomst is zoals gewoonlijk op de parking van de kerk O.L.V. Onbevlekt om 8 u.

Hopelijk speelt het weer geen spelbreker alhoewel we wel geen watjes zijn natuurlijk.

Ik verwacht jullie in ieder geval allemaal.



Alvast tot 29oktober,
Marc C.

Hallo Iedereen,

En daar is september weer. Wat vliegt de tijd toch snel.
Ik hoop dat we nog mogen genieten van mooi nazomerweer.

- We starten de septembermaand met een cursus tunisch haken.
De eerste les vind plaats op 13 september om 19 h in de parochiezaal.
De volgende lessen zijn op 27 september, 11 oktober en 25 oktober.
- Donderdag 21 september: Fietsen
Vertrek aan de kerk om 13 h.
Info bij Frieda Bruyndonkx of bij een bestuurslid.
- In september is er ook het ontbijt.
Zondag 24 september kan je een heerlijk ontbijt komen afhalen of thuis laten bezorgen.
Een gelegenheid om vrienden en familie uit te nodigen en gezellig samen ontbijten.
Wil je nog inschrijven aarzel dan niet en doe het nu.
Verdere info vind je in dit gildeblad.

De bestuursploeg.



Agenda:



15/09/2023	Kaarten
22/09/2023	LG Bestuursvergadering
24/09/2023	Afhaal ontbijt
01/10/2023	Kegelen
06/10/2023	Kaarten
08/10/2023	Kegelen
12/10/2023	Senioren
20/10/2023	Kaarten
22/10/2023	Kegelen
27/10/2023	Trappist en zoveel meer
29/10/2023	Wandelen
03/11/2023	Kaarten
05/11/2023	Kegelen sluiting
17/11/2023	Kaarten
24/11/2023	LG Bestuursvergadering
28/11/2023	Senioren herfstontmoeting
01/12/2023	Kaarten

14/12/2023	Senioren
15/12/2023	Kaarten
22/12/2023	LG Bestuursvergadering
05/01/2024	Kaarten
19/01/2024	Kaarten
25/01/2024	Senioren
26/01/2024	LG Bestuursvergadering
02/02/2024	Kaarten
16/02/2024	Kaarten
23/02/2024	LG Bestuursvergadering
01/03/2024	Kaarten
07/03/2024	Senioren
15/03/2024	Kaarten
22/03/2024	LG Bestuursvergadering
20/06/2024	Senioren dagreis
03/10/2024	Senioren
05/12/2024	Senioren



Ferm

LIER Onze Lieve Vrouw Onbevlekt



Landelijke Gilde
samen beleef je meer in
Lier-Noord

Ontbijt : zondag 24 september 2023

Het is weer tijd om jullie even te verwennen... met ons jaarlijks ontbijt.

- **af te halen** in de Parochiezaal, Mechelsesteenweg Lier, **tussen 8.00h en 10.00 h**
- of** - **geleverd** bij jullie thuis **tussen 8.00 h en 9.30 h**

Wat zit er in een mand? Per persoon:

- 2 pistolets
- 1 sandwich
- 1 croissant
- 1 koffiekoek
- choco & confituur
- hesp & Kaas
- slaatje (vleessla of kip curry)
- boter
- stuk fruit & yoghurt
- koffie & thee, melk & suiker
- Fruitsap



bestellen kan tot en met woensdag 13 september

Prijs: € 18 per persoon

Je kan je bestelling doorgeven via mail:

➤ ferm.olvo.lier@gmail.com

of onderstaande strookje afgeven bij iemand van het bestuur of op Lintsesteenweg 26, Lier.

BESTELLING IS PAS DEFINITIEF NA OVERSCHRIJVING OP REKENINGNUMMER BE49 7332 2212 4471 met VERMELDING van : NAAM EN VOORNAAM, ADRES en TELEFOONNUMMER, AANTAL PERSONEN, AFHALEN OF LEVEREN

Inschrijvingstrook: Naam:.....Voornaam:.....
 Adres:.....
 E-mail:.....
 Telefoon/Gsm:.....
 Aantal personen x €18 = €.....

0 overgeschreven met **juiste vermelding**

0 €.....Cash betaald aan.....

0 Afhalen in zaal

0 Leveren op volgend adres:.....