

**LANDELIJKE
GILDE**



**LIER-
NOORD**



GILDELEVEN



Boerenbond

Landelijke Gilde Lier-Noord

Maandblad – Mei 2023

68^{ste} jaargang - nr.: 5

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier

Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen **Avanti bv**

Contacttelefoon :

Secretaris:

Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be

Voorzitter:

Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

Inhoud:

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Familie en gezin -barbecue.

Fietsen.

Kegelnieuws.

60 plussers. Op reis.

Ferm nieuws.

Agenda

Bezinning uit kader.

Wat is de betekenis van Hemelvaart?

Wat vieren we en waarom valt deze dag altijd op een donderdag?

Voor velen zou Hemelvaartsdag misschien beter op een vrijdag vallen, dan zat er alweer een verlengd weekend aan te komen. Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag gewoon een leuke vrije dag. Helaas, valt deze hoogdag elk jaar steevast op een donderdag. Maar zouden die velen, waaronder ook de jonge garde van vandaag, wel weten wát we dan precies vieren?

Toch vragen steeds meer mensen zich af waarom ze nu eigenlijk vrij zijn op deze dag. Wat is de eigenlijke betekenis van Hemelvaart? Wat vieren we en waarom valt deze dag altijd op een donderdag?

daarom noemen we dat dus Ons Heer Hemelvaart

Voor christenen betekent deze dag zo veel meer dan alleen een dagje vrij. Exact veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Pasen valt altijd op een zondag en omdat de periode tussen Pasen en Hemelvaart altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. In die veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus zich regelmatig aan de mensen en aan zijn leerlingen laten zien:

“gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God. (Handelingen 1:3)

Maar op de veertigste dag na Pasen is Hij definitief naar de hemel gegaan. Daarom noemen we dat dus Zijn Hemelvaart. Op het moment dat Jezus Christus naar de hemel is gegaan, waren zijn apostelen daarbij aanwezig. Toen heeft Hij beloofd dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou komen helpen. Na die belofte werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en was Hij niet langer zichtbaar. Het verhaal van Hemelvaartsdag wordt daarna nog beeldrijker: “Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?’ Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handel. 1:9-11)

haast een romantisch wolkje

Dat haast romantische ‘wolkje’ waarin Jezus verdween, wordt een beetje absurd als je beseft hoe groot de boodschap van Hemelvaart wel is. De diepste betekenis van het feest is dezelfde als die van Pasen, het verrijzenisfeest. Christus' hemelvaart is geen afscheid: het is het feest van Zijn blijvende aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer.

Wij waren er natuurlijk niet bij gedurende die 40 dagen na Pasen dat Jezus verscheen? Wij worden dus verondersteld te geloven zonder gezien te hebben... Maar als we kunnen geloven dat Jezus verrezen is, dan kunnen we ook geloven dat Hij onder ons is. Het is een geloofsdaad: diep bewust aanvaarden dat een hogere, sterker macht alles bestuurt hier op onze aarde met zijn Goddelijke kracht.

of is ons leven louter een privézaak?

Paus Franciscus schreef zijn brief Christus Vivit (Christus leeft) na de bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping. Hij vindt dat we jongeren moeten voorleven en laten aanvoelen dat God liefde is, dat ze door Hem bemind zijn en dat Hij wil dat ze leven! Durven wij ons geloof in God aan hen tonen? Of is ons geloofsleven vooral een privézaak? Tonen we nog genoeg dat als je kan en wil geloven, als je de liefde van God in je leven kan toelaten er een ongelooflijke vrijheid ontstaat? Want dan geloven we dat Christus leeft, onder ons! Hij komt ons tegemoet en biedt ons Zijn vriendschap aan. We worden door Hem bemind. Hij redt ons met Zijn liefde, wat er ook gebeurt, zelfs over de dood heen. Dat besef kan en zal een vreugde losmaken die we onvermijdelijk zullen uitstralen. Dat is de mooiste getuigenis die iedere gelovige kan geven. Meer moeten jongeren niet zien om door diezelfde vreugde, vroeg of laat, begeesterd te worden.

Chris Gonnissen.



Mei'23

Het weer laat ons een beetje in de steek regen, bewolking en af en toe een beetje zon.
Van de opwarming van de aarde horen we nu niet veel.
Wel dat de grondwaterstand is aangevuld en al een tijdje op peil blijft.
De natuur gaat zijn gang en alles wat je zaait komt uit, zelf de onkruiden doen hun uiterste best.

Het wandelen op 1 mei was fantastisch. Een mooie tocht met lekker eten onderweg.
Genieten van de omgeving rond Scherpenheuvel en Zichem.
In goed gezelschap en een aangename sfeer.
Dank je wel wandelaars door uw aanwezigheid hebben we er zelf ook deugd aan gehad.
Opnieuw wandelen doen we in het najaar.

Het fietsen is verplaatst naar zaterdag wegens omstandigheden.
Enkele mensen hebben aangegeven niet mee te kunnen fietsen op zondag dus daarom deze wijziging.
Fietsen doen we dus op zaterdag 20 mei 2023 om 13 uur aan de parochiekerk voor een tochtje van 45 km.
Op zaterdag 17 juni 2023 vertrekken we met de fietsen op de auto om 9 uur richting C-mine Winterslag.
We fietsen door het water en door de hei een fietstocht van 60 km met picknick onderweg.
Inschrijven op voorhand bij de bestuursleden.
Op zondag 20 augustus 2023 vertrek op de grote markt te Lier voor de Cycling diner naar Grootlo een tocht van 60 km. Onderweg verschillende stops om ons te voorzien van drank en lekker eten.
Inschrijven voor 12 augustus en betaling van 40 euro verplicht bij onze secretaris.
Iedereen is van harte welkom.

Op zondag 16 juli houden we een reuze barbecue in onze parochiezaal.
We willen opnieuw mensen en gezinnen bij elkaar brengen, mekaar ontmoeten en genieten van de gezelligheid. Kindvriendelijk.
IEDEREEN IS WELKOM !
Inschrijven kan bij de bestuursleden voor 25 euro per persoon.
Een uitnodiging vindt je verder in dit blad.

Luc.

Uitnodiging familie en gezinsbarbecue.



Gezin en familie Barbeque

TOT DAN!

25 euro/pers
-12 gratis

Inschrijven verplicht
voor 9 juli 2023

Bij bestuursleden
of op rek:

BE98 7332 2200 0593

Kindvriendelijke animatie.

Lekker eten.

Gezellig samenzijn.

Groot familie festijn!

TUSSEN 13 EN 15 UUR

16 Juli 2023

Parochiecentrum O.L.V.O.
Mechelsesteenweg 233B
te Lier



Landelijke Gilde
samen beleef je meer in
Lier-Noord



Wij zijn
samen

Ferm

LIER Onze Lieve Vrouw Onbevlekt

We verwachten U!

Fietsen.



Nu zaterdag 20 mei starten we met onze fietstochten.

We vertrekken om 13 uur aan de kerk voor een tocht van 45 km richting Hombeek waar we stoppen om een lekker ijsje te eten. Iedereen welkom!

Ja, we gaan nog eens een dagje fietsen en daarvoor gaan we ons verplaatsen naar Limburg! We zullen vertrekken in Winterslag (C mine Parking 2, Evense Coppéelaan) waar we de fietstocht gaan doen die toerisme Limburg uitgestippeld heeft, en zo we de Limburgers kennen, het zal zeker de moeite zijn!

We fietsen door “de heide” (nieuw) en door het nationaal park en de Limburgse mijnstreek, ook is er een fietspad “dwars door het water”! Het zal zeker een mooie fietstocht zijn van ongeveer 60 km waar onze Limburgse vrienden zo fier op zijn!

We gaan dit doen op zaterdag 17 juni en vertrekken doen we om 9.00uur aan de kerk!

Fietsen worden meegenomen met auto's, wie wil meerijden en een rekje heeft om de fiets mee te nemen laat het me dan weten! Wie geen fietsvervoer heeft laat het ook weten, we proberen dit op te lossen met ons busje en wie nog een plaats vrij heeft!

Voor s' middags nemen we zelf iets mee (Pick-nick), we zoeken nog wel een goed plaatsje zodat we samen kunnen zitten en s' avonds spreken we wel af om ergens iets te gaan eten!!!

Praktisch:

Datum: zaterdag 17 juni 2023 om 9 uur aan de kerk.

Fietsen op auto of busje inschrijven verplicht bij Leo.

Fietstocht 60 km in Limburg Winterslag met pick-nick

Parking in Winterslag: C mine Parking 2, Evense Coppéelaan

Kegelnieuws.

Met enkele weken vertraging zijn we toch aan het nieuwe kegelseizoen kunnen beginnen, alles was redelijk goed opgedroogd en de zon kwam regelmatig nog een handje helpen, dat was zeker welkom!

Maar nu hebben we een probleem, jullie weten, ik heb voor de kegelbaan toch een nieuw platform gemaakt om de kegels die moeten omgegooid worden op te zetten! Mooi zo alles prima in orde, wat blijkt nu, er is in de twee zondagen die we gespeeld maar één keer alles omver gegooid met één worp! De kegels staan zo mooi recht en zo stabiel zodat je veel geluk moet hebben om alles omver te gooien! Hoe komt dat volgens mij...het oude platform was helemaal versleten en de plaatjes waar de kegels op stonden waren al eens krom en er was al eens een houtvijs wat los gekomen zodat de kegels minder stabiel stonden en als er dan door een vallende kegel een andere kegel geraakt werd dan viel deze om maar nu niet meer!!

Een spijtige zaak want als er 9 kegels omgegooid worden, word er door alle aanwezige 5 cent in de kas gestort die diende om de eind barbecue te sponsoren, als dit zo verder gaat zullen we andere middeltjes moeten zoeken!!

Sommige zeggen wel dat de kegels nu te ver uit elkaar staan, maar ik kan verzekeren dat het platform exact dezelfde afmetingen heeft dan vroeger, dus blijf moeite doen het zal wel beteren!

Leo

60 plussers

Ja, ik heb onze titel veranderd want “senioren “ is zo precies een woord voor zeer oude mensen terwijl iedereen die boven de 60 is er zeker bij hoort en ik zou zeggen deze mensen (wij), zijn op een leeftijd gekomen dat ze zoveel mogelijk van het leven moeten profiteren, alles waar we goesting voor hebben mogen we niet laten voorbijgaan, als we nog kunnen natuurlijk! We moeten zien dat we geen spijt hebben dat we met dit of dat niet mee gedaan hebben! We hebben al enkele schone activiteiten waar al onze 60 plussers kunnen aan deelnemen en zeker inschrijven hé! Eerst onze dagreis naar de Noorderkempen.



DK *Reizen De Stille Kempen*

DAGREIS 22 Juni



Bezoek Rosmolen en Cadillac museum

We trekken dit jaar naar de Noorderkempen, meer bepaald naar Weelde. In Weelde staat een gloednieuwe rosmolen, een molen getrokken door paarden. De molen zal in werking zijn tijdens ons bezoek.

We worden door de lokale molenaars welkom geheten met een heerlijke tas koffie en koek. Nadien gaan we de 2 molens bezoeken, na het bezoek is er de mogelijkheid om de lokaal geslagen olie te kopen.

Op de middag worden we verwent met een heerlijk 3 gangen menu!

Na de middag trekken we richting Gert Verberk en zijn privé collectie van Cadillac's. Er bestaat geen auto die meer tot de verbeelding spreekt dan een Cadillac Coupe. Gert heeft ze allemaal staan in zijn loods. Hij neemt ons letterlijk op een reis doorheen de tijd. Nadien volgt er nog een korte rondrit en afsluiten doen we met een heerlijke koffietafel.

WANNEER

22 juni 2023

WAAR

Vertrek om 8u
aan de
parochiezaal van
Lier Noord

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVINGEN

€75
Inschrijven door storting van €75 op
[BE15 7332 2021 9130](https://www.facebook.com/landelijkgilden.be/) en dit voor 1 juni.
Vanaf 1 mei kunnen ook de senioren van het
gewest Kontich inschrijven voor deze reis.

Vermeld naam + aantal personen

Onze tweede activiteit is zeker aan te bevelen voor onze 60 plussers, zie maar...



Westerwald

4-Daagse reis maandag 04.09.2023 t.e.m. donderdag 07.09.2023

Westerwald, een laaggebergte in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Ruim 40% van dit gebergte is bebost en er is winning van leisteen, klei en ijzererts. Dit prachtig gebied is gelegen tussen de steden Keulen en Frankfurt. Naast veel bossen, staan in dit gebied een veelvoud aan beziens-waardigheden van zeer uiteenlopende aard te wachten. Liefhebbers van zowel cultuur als van geschiedenis komen aan hun trekken.

Tijdens deze prachtige reis bezoeken we o.a. de bruinkoolwinning in het Ruhr-gebied en dit doen we in Elsdorf op het uitzichtpunt Terra Nova. Na ons middagmaal rijden we naar Königswinter, waar we met de oudste tand-radspoorlijn of de Drachenfelsbahn het kasteel Drachenburg bezoeken. Na dit bezoek rijden we naar ons hotel voor het avondmaal en overnachting. Op de 2 de dag staat in Enspel het Stöffelpark op het programma, hier komen we alles te weten over de vulkaanuitbarsting en het basaltgesteente. Voor het namiddag-bezoek rijden we naar het Keramiekmuseum in Grenzhausen en ook hier doen we met een demonstratie heel veel kennis op. De terugweg naar ons hotel in Eitorf doen we langs landelijke wegen, zodat we ook kennis maken met de fauna en flora van deze regio. Op onze voorlaatste dag in het Westerwald bezoeken we “Sayer Hütte” een industrieel “denkmal”, waar vroeger ijzererts werd gesmolten tot metalen balken en platen. Na de middag worden we verwacht in de historische stad Hachenburg. Hier doen we een stadswandeling met enkele plaatselijke gidsen. Op onze laatste dag en tevens op de terugweg maken we in Sassenroth kennis met het “ Bergbaumuseum “ en zijn 2500 jaar mijnbouw in de regio. Tot slot van deze prachtige reis houden we even halt voor een bezoek aan de druipsteengrot van Whiel om alzo via Nederlands Limburg terug in België toe te komen.

Maaltijden: Op de middag is het steeds een broodmaaltijd, avondmaal (buffetvorm) en ontbijtbuffet in hotel en op de 4 de dag voorzien we het avondmaal in een restaurant te Liessel of in Reusel.

Hotel: Schützenhof***, Windecker Strasse 2 te 53783 Eitorf

Prijs: € 749,-

*In deze reis is inbegrepen: btw, wegen- en verblijfstakingen, reis per comfortabele autocar, reis op basis van volpension en dit vanaf het middagmaal op de 1 ste dag tot het avondmaal op de 4 de dag, 3 overnachtingen in hotel Schützenhof*** te Eitorf, alle uitstappen en toegangsgelden, annulatie verzekering.*

In deze reis is niet inbegrepen: dranken, persoonlijke uitgaven, toeslag éénpersoonskamer (19,- Euro per nacht)

Inschrijvingsstrook 4-Daagse reis maandag 04.09.2023 t.e.m. donderdag 07.09.2023

Naam + Voornaam:.....
Adres:.....Gemeente:.....
Gsm nummer:.....E-mail:.....
Voorschot € 100 X Aantal Personen = €

Storten op Rek. Nr. BE15 7332 2021 9130
Vermelden Naam + aantal personen
Inschrijven voor 1 augustus 2023 (zolang er nog plaats is)

Hallo allemaal,

'is Lente en de zomer komt stilaan dichterbij.

Het weer denkt er nog wel anders over maar we blijven in beter weer geloven

Want ons programma voor de volgende maanden vraagt om droog weer:

- **Elke dinsdag** om 19.30h. wandelen.
Ongeveer 5 km.
Vertrek aan de kerk.
- **Woensdag 24 mei** om 19 h.: avond fietstocht.
Ongeveer 15 km
Vertrek aan de kerk.
Graag een seintje aan een bestuurslid als je mee fietst.
- **Donderdag 25 mei en donderdag 15 juni** om 13 h.: namiddag fietstocht.
Vertrek aan de kerk.
Als je graag mee fietst laat dan iets weten aan Frieda of Aline
Of aan een bestuurslid.
- **Zondag 25 juni** om 10h. dag fietstocht.
Noteer alvast in je agenda.
Verdere info volgt.
- Ook een datum om in je agenda te noteren: zondag 16 juli: Barbecue
Samen met LG.
Hiervoor zeker inschrijven. Info vind je in dit gildeblad.

Iedereen altijd welkom.
De bestuursploeg.



Agenda:



20/05/2023	Fietsen Hombeek
26/05/2023	LG Bestuursvergadering
28/05/2023	Kegelen
11/06/2023	Kegelen
17/06/2023	Fietsen Winterslag
22/06/2023	Senioren dagreis
23/06/2023	LG Bestuursvergadering
25/06/2023	Kegelen
09/07/2023	Kegelen
16/07/2023	Barbecue
23/07/2023	Kegelen
28/07/2023	LG Bestuursvergadering
13/08/2023	Kegelen
20/08/2023	Fietsen Cycling diner Grootlo

27/08/2023	Kegelen
25/08/2023	LG Bestuursvergadering
4-5-6-7/09/2023	Senioren meerdaagse reis
10/09/2023	Kegelen
10/09/2023	Fietselieren Lisp
15/09/2023	Kaarten
22/09/2023	LG Bestuursvergadering
24/09/2023	Kegelen
06/10/2023	Kaarten
08/10/2023	Kegelen
12/10/2023	Senioren
20/10/2023	Kaarten
22/10/2023	Kegelen
27/10/2023	LG Bestuursvergadering