

**LANDELIJKE  
GILDE**



**LIER-  
NOORD**



**GILDELEVEN**



**Boerenbond**

**Landelijke Gilde Lier-Noord**

**Maandblad – Oktober 2021**  
**66<sup>ste</sup> jaargang - nr.: 10**

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier  
Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer

Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be  
Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

**Inhoud:**

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Gouden huwelijk  
Kaarten.  
Wandelen.

Manu Keirse

Ferm nieuws.  
Agenda

## Bezinning.

### Onze weg

Na een relatieve rustige periode,  
gaan we er opnieuw tegenaan.  
Op de velden wordt het weer drukker  
om dat wat gezaaid  
en geplant werd,  
te oogsten.  
Agenda's slibben dicht  
en de hectiek van het leven hervat.



Veel ligt op de plank, dossiers vragen om onze aandacht,  
We bepalen richtingen, bepalen strategieën en nemen beslissingen.

‘Ieder voor allen en allen voor ieder’ gaan we met mekaar op weg  
niet voor onszelf, maar met het oog op het bredere geheel  
en daarom...

... valt er geen andere weg te bewandelen  
dan die van de solidariteit.  
De handen in elkaar slaan,  
kleinen en groten,  
sterken en zwakken.

Geen ander pad is samen te effenen  
dan dat van de hoop.  
Vechten tegen de ontmoediging,  
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

Geen betere energie is er dan die van de samenhang.  
Woorden en daden vinden die mensen bij elkaar brengen,  
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger teken is er dan dat van vriendschap en liefde.  
Getuigen worden van Gods droom in ieder van ons gelegd  
en bouwen aan zijn huis,  
hier en nu reeds,  
te beginnen vanaf de plek  
waar we wonen, werken, leven.

Geen andere weg...  
niet de gemakkelijkste,  
wel altijd de moeite waard.

## *Oktober '21*

De aankondiging dat de betaling van de lidgelden landelijke gilden met overschrijving gaan gebeuren **nadat** je een e-mail of brief hebt gekregen is goed aangekomen.

Zo goed dat er al enkele leden hun lidgeld hebben betaald.

Het is wel de bedoeling dat je wacht tot je de e-mail of de brief hebt gekregen om dan tot betalen over te gaan met de gegevens die in die brief vermeld zijn.

Geen probleem voor zij die reeds hun lidgeld betaald hebben, zij zullen uiteraard geen brief meer ontvangen.

Het versturen van deze brieven of mail zal eind deze maand (oktober) gebeuren.

We hopen dat je deze uitnodiging tot betalen van je lidgeld landelijke gilde Lier noord uitvoert.

Ons kaartseizoen is opnieuw gestart, we missen er nog enkele mensen.

Als je graag kaart en je hebt goesting om mee te doen

ben je van harte welkom de eerste en derde vrijdag van de maand van september tot en met maart.

Op 21 november gaan we nog een keer wandelen.

Vertrekken doen we om 8 uur aan de parochiekerk.

De Voordracht Manu Keirse: Hoe elkaar helpen bij verlies en verdriet?

Is een provinciaal idee als je graag eens mee gaat luisteren in Schriek laat je het maar weten.

Meer info verder in dit blad.

Het ontbijt van 26 september dat we samen met Ferm organiseerde was een fantastisch succes.

We hebben onszelf overtroffen door er nog meer ontbijten te verdelen dan het voorgaande jaar.

Langs deze weg willen we jullie nogmaals danken om een ontbijtje te bestellen.

We hopen dat het gesmaakt heeft!

Luc.



## Huwelijksjubileum

Marc en Maria Op De Beeck – Moons 50 jaar getrouwd of gouden jubileum.

Van harte proficiat voor deze familie.

We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren toe!



## Kaarten

Vorige maand zijn we aan onze kaartcompetitie begonnen, dat deden we met een lekkere koude schotel maar wat er opviel is dat er verschillende schotels te veel gemaakt waren, spijtig!

We hadden een mindere opkomst dan verwacht, enkele personen hebben moeilijkheden om zich te verplaatsen, anderen waren belet en denk ik nog andere hadden nog een beetje schrik van de corona!



We proberen wel alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en nu er vele versoepelingen gekomen zijn zal alles veiliger kunnen bekeken worden, maar we trachten toch zo voorzichtig mogelijk te zijn !

Wanneer er mensen zijn die nog willen mee kaarten, dit kan nog altijd kom gerust af zodat we een tafel meer hebben om ons te amuseren, onze volgende kaartavond is vrijdag 15 oktober!

Iedereen hartelijk welkom op onze kaartavonden!

## Wandelnieuws

Zoals aangekondigd trekken we er op zondag 21 november nog eens op uit om een wandeling te doen.

De tocht gaat langs weggetjes, gaande van onverharde dijken ,kiezelwegen doorheen bossen , rustige straten en zelfs doorheen de velden.

Achteraf (en misschien ook tussendoor ) maken we tijd voor een drankje.

Zoals steeds komen we bijeen op de parking van O.L.V.-Onbevlekt en dit om 8 uur. Hopelijk zien we jullie en breng zeker het zonnetje nog een half dagje mee.



Tot op 21 november  
Marc C.

## Een aanrader

### **Voordracht Manu Keirse:**

#### *Hoe elkaar helpen bij verlies en verdriet?*

Verlies en verdriet zijn geen alledaagse onderwerpen voor velen onder ons en zitten wat in de taboesfeer. Landelijke Gilden wil hier verandering in brengen want niemand van ons ontsnapt eraan. Maar vaak is over verlies praten of je verdriet tonen een moeilijk gegeven. Even moeilijk is het om iemand bij te staan in zulk een situatie. 'Wat kan ik in godsnaam doen?' is een veel gestelde vraag bij mensen die iemand willen helpen.



Daarom organiseert Landelijke Gilden dit najaar een gespreksavonden met Manu Keirse

- Dinsdag 23/11:
- Waar: PZ **Schriek**, Leo Kempnaersstraat 16      Inschrijven
- **om 20u.**

Manu Keirse ([bio](#)), dé specialist in Vlaanderen als het gaat over verlies en verdriet, reist voor Landelijke Gilden van West naar Oost om een tipje van de sluier op te lichten met concrete verhalen en tips in zijn lezing 'Hoe elkaar helpen bij verlies en verdriet'.

Hij schreef hierover reeds enkele toonaangevende werken, ontdek ze op <https://www.lannoo.be/nl/manu-keirse>. Wil je al een heel klein stukje van de sluier oplichten en hem al eens bezig zien? Doe het [hier](#).

Leden van Ferm en KLJ ook welkom! Inkom gratis voor leden LG, Ferm en KLJ. Niet-leden betalen 5 euro aan de inkom.

Inschrijven is wenselijk.

Dit alles gaat door in coronaveilige omstandigheden.

Als je graag meegaat kan je dit aan de voorzitter laten weten voor 20 oktober met naam en het aantal personen. Gsm: 0477 75 69 25 Luc

Hallo Ferm – dames,

We zijn er weer aan begonnen: activiteiten organiseren, onze leden opnieuw ontmoeten. We denken ook al na over activiteiten voor 2022. Als je een idee, suggestie hebt laat het gerust weten

Een hartelijke dank aan iedereen die ook dit jaar genoten heeft van het ontbijt. De bestuursploeg heeft weerom met veel enthousiasme heel wat ontbijtmanden klaar gemaakt.

Ondertussen zijn 16 Ferm leden naarstig aan het haken aan hun “ winterse jas”. 't Schijnt dat nen strenge winter word???

20 oktober is de volgende les en op 10 en 24 november zijn de laatste gepland.

Maandag 25 oktober is het de + 55 vergadering.

We starten om 13 h. met een maaltijd.

Nadien komt Riet Van de Sande onze gewrichten in de kijker zetten.

Iedereen welkom. Wel graag je aanwezigheid melden aan je bestuurslid.

Niet vergeten in je agenda te noteren: zondag 12 december 2021: 100 jarig bestaan.

De bestuursploeg



15/10/2021	Kaarten
24/10/2021	Kegelen
29/10/2021	LG Bestuursvergadering
05/11/2021	kaarten
07/11/2021	Kegelen
19/11/2021	Kaarten
21/11/2021	Wandelen
23/11/2021	Manu Keirse te Schriek
26/11/2021	LG Bestuursvergadering
02/12/2021	Senioren
03/12/2021	Kaarten
17/12/2021	Kaarten
24/12/2021	LG Bestuursvergadering
07/01/2022	Kaarten
14/01/2022	Kwis