

LANDELIJKE  
GILDE



LIER-  
NOORD



Landelijke Gilden  
samen beleef je meer

GILDELEVEN



BOERENBOND  
trouw aan land- en tuinbouw

## Boerenbond

## Landelijke Gilde Lier-Noord

Maandblad – April 2021

66<sup>ste</sup> jaargang - nr.: 4

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier  
Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer

Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be  
Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

### **Inhoud:**

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Wandelnieuws

Fietsen

Ferm nieuws.

Agenda

## **Bezinning uit kader.**

### Opgewekt leven

Opgewekt leven – daarvoor moet je geen voorspoed hebben, niet succesvol zijn, niet sterk en gezond, rijk en beroemd.

Opgewekt leven – dat bereik je niet met een vierstappenplan over “hoe word ik gelukkig?”  
Je kunt dat niet forceren door je glimlachspieren te krullen, je te schminken of je body te builden.

Opgewekt leven – dat is niet alleen maar weggelegd voor mensen met chance, voor carrièrejagers en kinderen die goed zijn op school en in de sport.  
Het is geen kwestie van:  
je bent het of je bent het niet,  
dat ligt nu eenmaal in je karakter  
of anders heb je pech gehad.

Opgewekt – dat word je.  
Iemand wekt je op.  
Het kan je zomaar overkomen.  
Zo ging dat op de eerste paasmorgen namelijk.  
Zo gaat het verhaal.  
Er lag een dikke steen op, leven was doodgemaakt, alles hield daar op, alle hoop was vergaan en in verdriet veranderd, en ‘blauw op straat’ stond erbij om de doofpot te garanderen. Dat er toch maar geen opstand zou komen. Maar de opstand kwam. Het leven werd opgewekt. Uit de grot tevoorschijn getrokken. Rustig in een tuin, en op het strand, tot zelfs achter de deuren van hun angst, merkten zijn vrienden: die Jezus, we begrijpen het niet, maar hij is niet dood. Vanaf die dag leefden ze opgewekt. Maakten ze nieuwe vrienden. Vormden ze groepjes mensen die alles deelden.

Opgewekt leven, dat kan je zomaar overkomen.  
Als iemand je ziet staan.  
Je bij je naam noemt op zo'n manier dat je je erkend voelt.  
Het ziet zitten met je.  
Mocht je al bij de pakken hebben neergezeten, vanaf dan word je opgewekt.  
Je staat op, op je voeten, alsof je voor het eerst ervaart wat leven is.

"No mud, no lotus"(boeddhistisch citaat)  
"Door pijn tot God." (christelijk citaat)

*April '21*

Het gaat snel, als we het hebben over het maken van het gildeleven.

Iedere maand opnieuw een gildeleven maken in corona tijdperk. Niet simpel!

Wat kan of kan er niet, versoepeling of weer strengere regels. Iedere week is het anders.

Als we hoopvolle nieuwsberichten horen worden ze een paar dagen later weerlegd met andere regels.

We willen buiten komen, met mensen praten, gezellig nog eens een pintje gaan drinken maar er is corona en zijn maatregelen die we best nog een tijdje blijven respecteren.

Het kegelen schuiven we nog maar eens een maand op in de hoop dat het in mei al kan.  
Afwachten maar?

Wandelen en fietsen blijven we iedere maand doen.

In bubbels van 4 met respect voor de opgelegde maatregelen.

Houd u gezond !  
Luc.

## **Wandelnieuws**

We trekken er op zondag 18 april 2021 voor onze volgende wandeling.

Met een tocht langs rustige weggetjes, kiezelwegen doorheen bossen en boomgaarden die volop in bloesem staan, rustige straten en zelfs doorheen de velden.

Achteraf (en misschien ook tussendoor) maken we tijd voor een corona proef drankje.

Zoals steeds komen we bijeen op de parking van kerk O.L.V.-Onbevlekt en dit om 8 uur.

Iedereen met eigen wagen om ons naar de startplaats te begeven.

Hopelijk zien we jullie in grote getallen en breng zeker het zonnetje nog een half dagje mee.



Tot op 18 April.  
Marc C.

## Fietsnieuws

We Fietsen opnieuw in groepjes van 4.

Dus nodigen we u uit op:

Zondag 25 april 2021 om 13 uur aan de kerk voor een tochtje van +-50 km.

We nodigen iedereen uit om mee te fietsen.

Een landelijke fietstocht langs het platteland en water het keerpunt de zeesluis en een overzet met het veer Schelle-wintam dus mondmasker meenemen.

Als het kan maken we halfweg een stop om iets te drinken, als de horeca nog niet open is kan je best zelf iets meenemen om te drinken.



Hieronder kan je de route al terugvinden.

Iedereen van harte welkom.



Hallo lieve FERM dames

Corona houdt ons nog steeds in ons kot.  
Dat wil zeggen dat we spijtig genoeg nog geen activiteiten kunnen organiseren.

Wat je wel nog steeds kunt is appel babbelen.  
Een beetje tijd maken om met elkaar een babbeltje te doen.  
Of een wandeling, gaan fietsen...  
Even tijd maken voor elkaar.

Ondertussen proberen we de moed er in te houden.  
De oudste onder jullie zullen al de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren. Een stap dichterbij het normale leven.

Langs deze weg betuigen we ook onze oprechte deelneming bij het  
Overlijden van Mevr. Lisette De Leeuw echtgenote van Leon Goossens.  
Zij overleed op 2 april.

De bestuursploeg.



18/04/2021	Wandelen 8 uur kerk
23/04/2021	LG bestuursvergadering
25/04/2021	Fietsen 13 uur kerk
28/05/2021	LG bestuursvergadering

