

LANDELIJKE
GILDE



LIER-
NOORD



GILDELEVEN



Boerenbond

Landelijke Gilde Lier-Noord

Maandblad – Maart 2021

66^{ste} jaargang - nr.: 3

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier
Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer

Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be
Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

Inhoud:

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Fietsen

Kegelnieuws

Wandelnieuws

Ferm nieuws.

Agenda

Bezinning uit kader.

De paradox van onze tijd ...

In de veertigdagentijd worden we opgeroepen – uitgedaagd zelfs – om back-to-basics te gaan; op zoek naar wat er echt toe doet in het leven ... Dan bots je ontegensprekelijk op de tegenstelling waarmee eenieder in het leven te maken heeft ...

De paradox van onze tijd is dat we meer middelen hebben, maar minder tijd; grotere huizen bouwen en kleinere gezinnen; bredere snelwegen, maar een smaller gezichtsveld; meer kennis opdoen, maar minder oordeelsvermogen; meer experts over van alles en nog wat, en toch alsmaar meer problemen; meer medicijnen en vaccins, maar minder welzijn.

En ook:

We drinken en roken te veel en geven te roekeloos ons geld uit; we lachen te weinig, rijden te snel, worden te vaak kwaad, gaan te laat naar bed, staan te moe op, lezen te weinig, hebben teveel ‘schermtijd’ en bidden te zelden ...

We hebben geleerd om een loopbaan uit te bouwen, maar niet om een leven uit te bouwen.

We hebben jaren aan ons leven toegevoegd, maar hoe zit met leven aan onze jaren? We schrijven meer – e-mails, whatsapp, facebook- en messengerberichten – maar bereiken minder.

We hebben geleerd te rushen, maar niet te wachten.

We bouwen sterkere en zwaardere computers om meer informatie op te slaan, om meer kopieën te produceren dan ooit te voren, maar we communiceren minder en minder.

We leven in een tijdperk: van fastfood en trage vertering, van grote ego's met kleine karakters, van hoge winstcijfers en oppervlakkige relaties, van leukere huizen, maar van gebroken gezinnen.

Dit is het tijdperk van: citytrips, wegwerpmentaliteit, onenightstands, overgewicht, en pillen die alles doen, van juichen tot kalmeren, tot doden. Het is een tijd waarin er veel in de etalage ligt, maar nog weinig op voorraad.

Hoog tijd dus om in deze tijd van veertig dagen op naar Pasen halt te houden, in de spiegel te kijken, tot de essentie van het leven te komen, tot wat er echt toe doet ... en daar lessen uit te trekken

Niet gemakkelijk,
nooit vanzelfsprekend,
maar altijd de moeite waard.

(naar: G.D.P. Carling (1937-2008))

Maart '21

Spuitjes brengen redding, na lang wachten.

Corona houdt ons al meer dan een jaar vast thuis in ons kot, mondmaskers, 1,5 meter afstand: het is bijna een gewoonte en handen geven is uit den boze.

We vragen ons af of het gewone ooit nog terug komt. Nu er een beetje beterschap is, kunnen en mogen we opnieuw fietsen. We grijpen dan ook deze kans om een fietsactiviteit te organiseren.

Bijpraten, genieten en samen fietsen.

Onderweg iets gaan drinken zal misschien nog net iets te vroeg zijn. Horeca is nog niet open. Dus voorzie jezelf van drank voor onderweg.

Iedereen mag mee fietsen en is welkom!

Wandelen doen we opnieuw op 18 april vertrek 8 uur aan de kerk.

We zijn ook bezig met het gewest om 3 wandelingen uit te stippelen eentje te Koningshooikt en twee in Lier waarvan een aan het fort van Lier en de andere op onze parochie.

Meer info hierover verneem je in het volgende gildeleven.

Het kaartseizoen kan dit voorjaar niet meer doorgaan we verplaatsen dit naar 17 september 2021.

Het inschrijvingengeld van 2020 -2021 verplaatsen we naar het volgende seizoen zodat je niet opnieuw voor het seizoen 2021 – 2022 moet betalen. We hopen dat dan alles opnieuw een beetje normaal kan verlopen.

Kegelen hier wachten we nog tot volgende maand om te beslissen. Als de horeca opnieuw open kan kunnen we ook misschien opnieuw kegelen.

Nog even geduld en afwachten.

Houd u gezond !

Luc.



Fietsnieuws

Het kan opnieuw fietsen in groep dus nodigen we u uit op:
Zondag 28 maart 2021 om 13 uur aan de kerk voor een tochtje
van 44 km.



We nodigen iedereen uit om mee te fietsen langs Koningshooikt, Peulis, Bonheiden, Muizen, Mechelen, Duffel, Lier.

Een landelijke fietstocht langs het platteland.

Als het kan maken we halfweg een stop om iets te drinken, als de horeca nog niet open is kan je best zelf iets meenemen om te drinken.

Hieronder kan je de route al terugvinden.

Iedereen van harte welkom.



Kegelnieuws

Hallo beste kegelvrienden, eigenlijk stonden we te popelen om in april te kunnen starten aan een nieuw seizoen van het kegelen, want het is al ondertussen al bijna 18 maanden geleden dat we nog een bolleke gegooid hebben...gaan we het nog we kunnen na een jaar van stilstand ???

Corona heeft wel wat stilstand gebracht in onze kegelactiviteiten maar toch hopen we op beterschap, maar in april zal het zeker nog niet kunnen want maximum samenkomen met 10 personen en 1.5 meter van elkaar zitten, mondkmaskers dragen handen ontsmetten en geen contacten met elkaar, en dan nog de kegels en de kegelbol altijd ontsmetten het kan en het mag voorlopig nog niet!!!

Vorig jaar had ik alles een beetje opgefrist en bijgewerkt maar alles ligt er nu weer maar zielig bij, regelmatig stond de kegelbaan onder water, ik zou er nog een beetje willen aan werken maar de omstandigheden daarvoor zijn niet zo gunstig, koud en nat is niet zo plezierig om eraan te beginnen!



Het komt allemaal wel goed hopen we en zodra het kan en mag zijn we zeker paraat om te starten, maar risico's nemen en de regels negeren die ons opgelegd worden dat mogen we zeker niet doen, we moeten met z'n allen zorgen dat we er zo vlug mogelijk van dit virus van af zijn en dat alles terug zijn normale gang kan gaan en hopelijk is dit zeer vlug zodat we een nieuw seizoen kunnen starten!

We houden jullie zeker op de hoogte!
Leo

Wandelnieuws

We trekken er op zondag 18 april 2021 voor onze volgende wandeling.

Met een tocht langs rustige weggetjes, kiezelwegen doorheen bossen en boomgaarden die volop in bloesem staan, rustige straten en zelfs doorheen de velden.

Achteraf (en misschien ook tussendoor) maken we tijd voor een corona proef drankje.

Zoals steeds komen we bijeen op de parking van kerk O.L.V.-Onbevlekt en dit om 8 uur. Iedereen met eigen wagen om ons naar de startplaats te begeven.

Hopelijk zien we jullie in grote getallen en breng zeker het zonnetje nog een half dagje mee.



Tot op 18 April.
Marc C.

Hallo FERM leden

We zijn reeds maart 2021 en corona bepaald nog steeds ons leven.
Graag hadden we jullie al uitgenodigd op een of andere activiteit.
Je zal nog wat geduld moeten hebben.
We wachten vol ongeduld op het spuitje.

Ondertussen is de Vasten al over de helft.
Palmzondag is de laatste zondag van de maand maart en Pasen valt op 4 april.
Vasten een tijd om even stil te vallen
Te versoberen.
Los te laten.

Om dan met Pasen te vieren.
We kunnen dat dit jaar met 10 personen buiten in je tuin.
Ik hoop alvast op mooi weer.

Hou nog even vol. Het komt allemaal goed.
De bestuursploeg.



26/03/2021	LG bestuursvergadering
28/03/2021	Fietsen Bonheiden 44 km vertrek 3 uur kerk
18/04/2021	Wandelen 8 uur kerk
23/04/2021	LG bestuursvergadering
25/04/2021	Fietsen 13 uur kerk
28/05/2021	LG bestuursvergadering

De **kracht**
van een **vereniging**
komt van de sterkte
van haar **vrijwilligers.**

Bedankt!