

**LANDELIJKE  
GILDE**



**LIER-  
NOORD**



**Landelijke Gilde**  
samen beleef je meer

**GILDELEVEN**



## **Boerenbond**

## **Landelijke Gilde Lier-Noord**

**Maandblad – Juni 2020**  
**65<sup>ste</sup> jaargang - nr.: 6**

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier  
Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer

Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be  
Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

### **Inhoud:**

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Fietsen.

Wandelen.

Kegelen.

Kaarten.

KVLV nieuws.

Corona maatregelen.

Agenda

## **Bezinning uit kader.**

### **Mensen gevraagd...**

“Zie ik ben met jullie, tot aan het einde der aarde”, beloofde Jezus zijn apostelen toen Hij terugkeerde naar zijn en onze Vader. In de relatief korte tijd dat Hij bij hen was – niet meer dan 3 jaar – zocht Hij mensen waarop hij kon vertrouwen, mensen die – als het nodig was – Zijn werk verder zetten.

De afgelopen weken, zeg maar maanden, hebben we met zijn alle gevoeld wat het betekent ‘iemand te hebben bij wie je terecht kan, op wie je, vooral in tijden van onzekerheid en angst, kan rekenen. Juist op het moment dat je nood had aan menselijke nabijheid mochten heel wat zaken, omwille van dat piepkleine virusje met een grote impact op ons leven en samen-leven, niet meer. Stilaan mag er opnieuw meer en meer, behalve dat wat (nog) niet mag. Ons leven wordt misschien niet, nooit meer hetzelfde als wat het was, toch blijven we ons inzetten – niet zoals de leerlingen van Jezus – om onze boodschap, ons verhaal te blijven vertellen.

Een samenleving heeft nood aan mensen die die boodschap willen uitdragen. Daarom, ook hier en nu:

Mensen gevraagd om de vrede te leren waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.

Mensen gevraagd die de wegen markeren waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de waanzin de straat op te gaan. Mensen gevraagd om de tekens te duiden die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal. Mensen om ijzer met handen te breken ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft. Mensen gevraagd. Er worden mensen gevraagd. Dringend mensen gevraagd. Mensen te midden van mensen gevraagd.

Wellicht voel ook jij je aangesproken en kunnen wij hier en nu die mensen voor anderen zijn.

## *Juni '20*

We zijn op goeie weg om het virus, dat al enkele maanden ons allerlei beperkingen oplegt, terug te dringen.

Blijven volhouden met het respecteren van de opgelegde maatregelen, en dan komt alles wel terug in orde.

Graag hadden we ons kegelseizoen opnieuw gestart, maar met al die maatregelen is dit nog niet mogelijk (bal ontsmetten na iedere worp, kegels ontsmetten, iedereen op 1,5 meter van elkaar zitten is misschien nog te doen maar wat als het regent?)

We proberen het kegelen terug te starten in augustus ( onder voorbehoud ).

Het kaartseizoen 2019-2020 afsluiten doen we op vrijdag 11 september een week voor de start van het nieuwe kaartseizoen 2020-2021 dat begint op vrijdag 18 september. (*Uiteraard is dit nog onder voorbehoud*)

Omdat er al beetje bij beetje een versoepeling komt in de corona maatregelen willen we ook enkele nieuwe activiteiten voorstellen.

\*Op 5 juli en 2 augustus zouden we gaan fietsen we vertrekken om 13 uur aan de kerk op de Mechelsesteenweg voor een tocht van ongeveer +-35 km.

\*Op 19 juli en 16 augustus zouden we ergens gaan wandelen, we vertrekken aan de kerk om 8 uur s'morgens.

Het is onze bedoeling om mensen opnieuw bij elkaar te brengen, steeds met de in acht name van alle geldende richtlijnen.

Luc.



## Fietsen

Op 5 juli gaan we fietsen.

Om 13 uur vertrekken we aan onze parochiekerk voor een tocht van +- 35 km.

Onderweg proberen we een stop in te lassen zodat we iets kunnen drinken.

Als je graag mee fietst je bent van harte welkom.



## Wandelnieuws

Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, kunnen we terug gaan wandelen.

We wandelen op 19 juli en dit te Wommelgem.

We passeren grotendeels landelijke wegen en zelfs panoramische kerkweggetjes.

We komen samen aan de kerk O.L.V. Onbevlekt om 8.00 u.

De verplaatsing maken we volgens de maatregelen die dan gelden.



Iedereen welkom  
Marc

## Kegelen

Ja, normaal hadden we stillekes gedacht om terug beginnen te kegelen in juli en daarom hadden we eens navraag gedaan of dit zou kunnen!

Het antwoord is, ge moet voldoen aan de veiligheidsnormen van de “GEES”

- Iedereen moet 1.5 meter afstand houden tussen elkaar
- Wanneer we met één bol spelen moet die bol na elke beurt ontsmet worden, ander moet iedereen zijn eigen bal hebben
- De kegels mogen maar door één persoon rechtgezet worden.
- Er mogen geen senioren en jongere mensen samen in groep zijn.
- Een corona aanspreek punt maken, die moet altijd aanspreekbaar zijn en controle uitvoeren op de sociale afstand en de andere regels!



Ge ziet het dat ziet er allemaal niet zo simpel uit hé, daarom hebben we met de bestuursleden afgesproken dat we zeker in juli nog niet beginnen, als we aan al deze voorwaarden moeten voldoen, dat is praktisch onmogelijk, daarom wachten want aan deze normen kunnen we niet voldoen!

We zien wel wat de toekomst ons zal brengen, één ding is zeker als we nog kegelen dit jaar zal het zeker een kort seizoen worden!

We hebben ook beslist dat één en twee centjes uit de omloop zullen verdwijnen, de inzet wordt dus verhoogd naar vijf cent, dus breng de overschot van de 1 en 2 centjes niet meer mee om in te zetten anders geraken we er niet van verlost!!

## Kaarten

Ja , onze voorzitter heeft al wel iets geschreven over het kaartspel maar tot heden toe mogen we zeker nog niet met vier aan tafel en aan het kaartspel beginnen, hopelijk is dit binnen enkele maanden allemaal veranderd en kunnen we terug aan bijeen komen!

Wel hebben we afgesproken met onze bestuursploeg dat we voor goed afscheid gaan nemen van de 1 en 2 cent zoals dat tegenwoordig overal is , als ge nog van die centjes hebt geef ze dan aan “ kom op tegen kanker” maar kaarten doen we er niet meer mee!

We hebben alle tarieven van het kaartspel ,zoals abundance, misère en al de rest aangepast, de lijst is al wel klaar maar we zullen die wel één van de volgende maanden in ons gildeleven publiceren zodat iedereen de prijs kent!

Leo



Hallo iedereen,

Het corona virus houdt ons nog steeds in bubbels.

We mogen wel al stilaan meer mensen ontmoeten maar moeten toch voorzichtig blijven.

Ondertussen is de zomer begonnen.

Ouders met studerende kinderen wensen we veel moed en geduld met hun studerende jeugd.

De vakantie komt eraan al zal die misschien ook anders verlopen dan gedacht.

We hopen voor alle studenten goede resultaten.

Wat onze Ferm – activiteiten betreft is het nu rustig.

We hopen in september terug te kunnen starten.

Al zullen we ons programma misschien moeten aanpassen.

We laten je dat wel tijdig weten.

De bestuursploeg.

# Veilig samenkomen

## Voor de activiteit



Respecteer de inschrijvingsvoorwaarden. Je afdeling is verplicht inschrijvingen bij te houden.



Ben je ingeschreven en kan je niet komen? Geef een seintje, zo kan iemand anders alsnog deelnemen.



Blijf thuis en annuleer je inschrijving als jij of iemand uit jouw omgeving zich niet goed voelt of symptomen van COVID-19 heeft.



Breng een mondkapje mee, het dragen ervan is aanbevolen.



Heb je vragen? Contacteer een bestuurslid. Voor gezondheidsvragen contacteer je je arts.

## Tijdens de activiteit



Neem de hygiënemaatregelen in acht en respecteer de genomen veiligheidsmaatregelen.



Was of ontsmet je handen telkens je de locatie betreedt of verlaat. Doe dit zeker na niezen of hoesten.



Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar.



Volg, indien nodig, de aangegeven looplijnen en looprichting.



Volg de richtlijnen van onze vrijwilligers.



Laat jouw naam noteren op de aanwezigheidslijst.



Geef geen voorwerpen door aan andere deelnemers.



Draag bij voorkeur een mondkapje. Het dragen hiervan wordt sterk aangeraden voor ieders veiligheid.

## Na de activiteit



Neem contact op met één van de bestuursleden als je binnen de 14 dagen na de activiteit symptomen van COVID-19 krijgt.

## Belangrijke aandachtspunten



Was regelmatig je handen.



Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.



Geef geen handen of knuffels.



Blijf thuis bij klachten.



Blijf thuis wanneer iemand uit jouw omgeving klachten heeft.



Landelijke Gilden  
samen beleef je meer



28/06/2020	Kegelen
05/07/2020	Kegelen
05/07/2020	Fietsen Kerk 13 uur
19/07/2020	Wandelen Kerk 8 uur
24/07/202	LG Bestuursvergadering
19/07/2020	Kegelen
02/08/2020	Fietsen Kerk 13 uur
09/08/2020	Kegelen
16/08/2020	Wandelen Kerk 8 uur
23/08/2020	Kegelen
28/08/2020	LG Bestuursvergadering
31/08 tot 3/09	Senioren-meerdaagse reis
13/09/2020	Kegelen
18/09/2020	Kaarten
20/09/2020	Dag van de landbouw
25/09/2020	Jongeren idee LG Bestuursvergadering.
27/09/2020	Kegelen
27/09/2020	Ontbijt
27/09/2020	Fietselieren Lier-Lisp?
01/10/2020	Senioren namiddag?
02/10/2020	Kaarten
11/10/2020	Kegelen
16/10/2020	Kaarten
22/10/2020	OP reis
23/10/2020	LG Bestuursvergadering
25/10/2020	Kegelen
06/11/2020	Kaarten
08/11/2020	Kegelen
20/11/2020	Kaarten
27/11/2020	LG Bestuursvergadering
3/12/2020	Senioren namiddag?
04/12/2020	Kaarten
18/12/2020	Kaarten
25/12/2020?	LG Bestuursvergadering



Zorg voor jezelf en voor elkaar