

**LANDELIJKE  
GILDE**



**LIER-  
NOORD**



**Landelijke Gilde**  
samen beleef je meer

**GILDELEVEN**



## **Boerenbond**

## **Landelijke Gilde Lier-Noord**

**Maandblad – Mei 2020**  
**65<sup>ste</sup> jaargang - nr.: 5**

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier  
Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer

Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be  
Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

### **Inhoud:**

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.

Reis senioren.  
Meerdaagse reis.  
Kegelen.  
Kaarten.

FERM nieuws.

Agenda

## Bezinning.

### De vruchten der aarde

Nu de ijsheiligen achter de rug zijn, is er van (nacht-)vorst geen sprake meer. Tijdens de Kruisdagen vroegen we om Gods zegen over onze arbeid en de vruchten op onze velden.

Vandaag, nu de meeste voorjaarswerkzaamheden op zijn eind lopen of achter de rug zijn kunnen we met hoop en verwachten alleen maar wachten op wat het resultaat zal zijn van onze arbeid, want wat we vandaag gezaaid en geplant hebben, kunnen we pas binnen enkele weken of maanden oogsten. We moeten geduld hebben ... maar we hebben dat lang niet allemaal evenveel. Toch, zoals het altijd zo mooi klinkt": Geduld is een mooie zaak" ...

Misschien kan deze gedachte ons helpen om een en ander in perspectief te plaatsen:

Zaaien gaat vlug, groeien gaat langzaam en vruchten zie je meestal slechts in hoop en uit de verte.

Maar wat zou zaaien anders zijn  
dan telkens toch maar weer opnieuw beginnen aan ons dagelijks werk:  
een wereld maken die in vrede is.  
Zo gaat het met de zaaier:  
Hij betreedt het omgeploegde land en gaat geduldig heen en weer  
en als zijn armen moe zijn en zijn handen leeg  
valt de avond over het land.

Dagen en nachten later gebeurt het wonder.  
Het zaad wordt door de voorjaarsregen en de zon  
gebroken maar opnieuw geheeld.  
En het gaat weelderig bloeien.

iedere ochtend worden de halmen door zachte dauw gekoeld  
en als het volle zomer is, worden zij rijp en glanzend goud.

Dan is het tijd voor de oogst.  
Tijd om te maaien en te binden;  
tijd voor de dorsvloer,  
tijd voor de wan, tijd om brood te worden,  
warm en voedzaam op de tafels van de mensen.

De weg van het zaad is de weg van iedere mens die de ander ten dienste wil staan. Hij moet zichzelf verliezen. Dan wordt hij brood en zegen als ooit de laatste zomer komt ...

‘Dikke merci’ om iedere dag te zorgen voor morgen!



## *Mei '20*

De voorbije maanden waren enigszins bizar.

We werden geconfronteerd met een onverwachte bezoeker het corona virus. Een ongezien fenomeen! Alle sociaal contact werd bij wet teruggeschroefd.

Samen kegelen of kaarten en genieten van het samenzijn werden plotseling taboe.

Iedereen noodgedwongen in zijn kot. Maar voor hoelang nog? Moeilijk te voorspellen.

We hopen dat de beperkte maatregelen langzaam zullen versoepeld worden en dat we opnieuw naar hartenlust onze activiteiten zullen mogen beoefenen.

Onze senioren reis op 25 juni alsook de meerdaagse reis van september hebben we afgelast. Indien mogelijk zullen we deze volgend jaar opnieuw programmeren.

De kaarters moeten hun prijs nog in ontvangst nemen, door al die maatregelen kan dit op dit ogenblik niet gebeuren.

We zullen als het mag? Het kaartseizoen een week vroeger starten en dan de prijzen uitdelen. Je verneemt het zeker in een van de volgende gildelevens.

Het kegelseizoen starten we van zodra mag en we in veilige en goede omstandigheden iedereen kunnen verzekeren van sociale distance.

Stad Lier besliste om alle grote activiteiten in Lier af te lasten. Dus geen kermissen en grote feesten in de buurt. Het zal stillekes zijn deze zomer.

Zelfs de Dag van de landbouw gaat dit jaar niet door wegens covid 19.

Maar we hebben ook goed nieuws, we hebben ondertussen al een café geopend.

Ja ik hoor jullie al denken dat kan toch niet. Maar jawel een digitaal praatcafé iedere zaterdagavond tussen 20 en 21 uur. Iedereen mag meepraten over van alles en nog wat.

Praten doen we zelf, de drank is zelfbediening vanuit uw kot.

De eerste en meest voor de hand liggende vraag:

***hoe is 't?*** Gaat het wat in deze vreemde tijden?

Gaat het op het werk? Met de (klein)kinderen? Voel je je gezond?

Belangrijker dan wat ook, zijn *die* vragen.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar meer dan ooit besef ik deze dagen.

De écht belangrijke zaken, zijn heel gewoon.

Afsluiten doen we rond 21 uur.

**Als je graag mee praat je bent van harte welkom!!**

Vanaf 19.45 uur klikken op deze link of **plakken in Chrome** dit werkt het best:

[https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=landelijkegildeliernoordlierkijken&wrd\\_a=Landelijke%20gilde%20Lier-Noord&wrd\\_b=Lier&wrd\\_c=kijken](https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=landelijkegildeliernoordlierkijken&wrd_a=Landelijke%20gilde%20Lier-Noord&wrd_b=Lier&wrd_c=kijken)

En als je graag de link via mail doorgestuurd krijgt een mailtje naar de voorzitter [luc.florus@skynet.be](mailto:luc.florus@skynet.be) met vermelding "praatcafé" en we sturen u de nodige gegevens toe.

Tot zaterdag vanuit mijn kot. Luc.

## **Dagreis senioren**

Normaal gezien zouden we op 25 juni een dag uitstap maken naar de tuinen van Adegem, het krekengebied en Sluis maar ge voelt het misschien al aankomen deze reis kan niet doorgaan door de corona crisis, we kunnen zeker deze risico's niet nemen , hoe kunnen we afstand van 1.5 meter in de autobus en op alle andere plaatsen!

Daarbij wij als senioren worden aanzien als een risico groep wat alles nog moeilijker maakt om alles veilig te laten verlopen en daarbij wie gaat graag de problemen zoeken nu iedereen de mond vol heeft van "BLIJF IN UW KOT" !

We hebben ook getelefoneerd met "De stille kempen" en die mensen zagen dat deze reis niet kon georganiseerd worden door de corona crisis!

Voor wie al betaald heeft voor deze reis zal het geld teruggestort worden, hou het in de gaten of alles klopt. We houden deze reis misschien voor volgend jaar en we rekenen dan wel op betere tijden zodat alles weer normaal kan verlopen!!

## **Meerdaagse reis senioren**

Ja , onze 4 – daagse reis naar de Elzas zal om dezelfde reden niet doorgaan, ik heb zelf al verschillende mensen die ingeschreven zijn horen zeggen dat ze liever zouden hebben dat deze reis niet zou doorgaan! Het zijn onzekere tijden en zeker in de sector reizen zijn er nog grote risico's en om dezelfde redenen als onze dagreis hebben we beslist deze meerdaagse reis niet te laten doorgaan! Ik denk niet dat er mensen die ingeschreven zijn spijt hebben van deze beslissing , het is een onzeker gedoe en we moeten zelf zien deze corona crisis gezond door te komen!!

De betaalde voorschotten zullen kortelings ook teruggestort worden en we kunnen al uitkijken naar volgend jaar voor misschien een 3 – of 4 – daagse uitstap!!!

Wat ik vandaag nog horen zeggen heb is dat "Guido Van Assch" die zeker door onze senioren gekend is van de bezinning die hij telkens maakt , al verschillende weken in het ziekenhuis ligt met corona, langs deze weg wensen we Guido een spoedig herstel toe en een goede revalidatie!

## **Kegelen**

Wanneer we daar kunnen aan beginnen dat weet voorlopig nog geen mens, in groep bijeen zitten dat mag nog altijd niet en als het zou mogen dan moeten we kunnen garanderen dat we op 1.5 meter van elkaar zitten of met een mondmaster op spelen !

Dat is natuurlijk niet zo interessant maar voorlopig mag er niet in groep bijeen gekomen worden voor 8 juni en wat er daarna mag gebeuren dat weten we nog niet , zodra we mogen zullen we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen!!

## **Kaartcompetitie 2019 – 2020**

Brute pech hé een week voor onze laatste kaartavond waar we ook onze verdiende prijs zouden ontvangen komen we plots in de coronacrisis en het verbod om nog samen te komen, wel een gelukje dat de paasklokken nog zijn langs gekomen!

Hoe gaan we dit proberen op te lossen.... , we stellen voor om het kaartseizoen 2020 – 2021 een week vroeger te laten beginnen dan kunnen we voor we aan een nieuw seizoen beginnen al met een prijs naar huis en kunnen we het traditionele ijsje ook nog aanbieden!

Het zijn zomaar ideeën en we moeten toch afwachten wat de toekomst ons brengen zal en hopelijk komen we vlug deze crisis door en wordt alles terug normaal!!

Leo.

Hallo iedereen,

Hoe is't met jullie. Zijn jullie corona ook stilaan beu ???

Hoe dan ook volhouden is de boodschap.

Er in blijven geloven , want alles komt goed.

Laten we vooral mekaar niet vergeten.

We wensen jullie in jullie bubbel en vanuit jullie kot dat je gezond mag blijven

Want er komt een dag dat we weer mogen samenkomen.

Wat betreft de breilessen hebben we afgesproken met de lesgeefster om in september terug te starten. De data laat ik de deelnemers weten zodra die vast staan.

De bestuursploeg



<b>Begindatum</b>	<b>Onderwerp</b>
24/05/2020	Kegelen
14/06/2020	Kegelen
25/06/2020	Senioren daguitstap
26/06/2020	LG Bestuursvergadering
28/06/2020	Kegelen
05/07/2020	Kegelen
24/07/2020	LG Bestuursvergadering
19/07/2020	Kegelen
09/08/2020	Kegelen
23/08/2020	Kegelen
28/08/2020	LG Bestuursvergadering
31/08 tot 3/09	Senioren meerdaagse reis
13/09/2020	Kegelen
18/09/2020	Kaarten
20/09/2020	Dag van de landbouw
25/09/2020	LG Bestuursvergadering.
<b>27/09/2020</b>	Kegelen
27/09/2020	Ontbijt
27/09/2020	Fietselieren Lier-Lisp
01/10/2020	Senioren namiddag
02/10/2020	Kaarten
11/10/2020	Kegelen
16/10/2020	Kaarten
23/10/2020	LG Bestuursvergadering