

**LANDELIJKE
GILDE**



**LIER-
NOORD**



Landelijke Gilde
samen beleef je meer

GILDELEVEN



Boerenbond

Landelijke Gilde Lier-Noord

Maandblad – Mei 2018

63^{ste} jaargang - nr.: 5

Verantwoordelijke uitgever : Florus Luc, Mechelsesteenweg 346, 2500 Lier
Tel/fax.: 03/480.05.45 . e-mail : luc.florus@skynet.be

Met de steun van -verzekeringen Francis De Meyer

Contacttelefoon : Secretaris: Sluyts Leo tel.: 03/480.97.40. e-mail : lsluyts@scarlet.be
Voorzitter: Florus Luc tel.: 03/480.05.45. e-mail : luc.florus@skynet.be

Inhoud:

Bezinning.

Woordje van de voorzitter.
Huwelijksjubileum

Kegelnieuws.

Senioren op reis

KVLV nieuws.

Agenda

Bezinning uit kader.

*En we maken revolutie, de grote revolutie. Wij eisen onze rechten, wij willen ervoor vechten
Want we maken revolutie, de grote revolutie Nog even, nog even. Er zijn geen bazen meer,
geen knechten. (Miek en Roel)*

Mei '68. Jong geweld zette de wereld op zijn kop.

Wat niemand durfde, durfden zij: "Gewoonten en gevestigde waarden in vraag stellen." De machthebbers dachten de oproerkraaiers het zwijgen te kunnen opleggen door harde hand. Maar hoe meer tegenstand er kwam, hoe meer de rebellerende jeugd zich verenigde en samen ontketenden ze een ware revolutie. Sindsdien is alles anders. De jonge revolutionairen lieten zich inspireren door charismatische figuren en kunstenaars die in hun speeches en songs spraken over een nieuwe wereld waar *peace and love* regeren.

Revoluties zijn noodzakelijk: ze zuiveren uit en scheppen ruimte voor iets nieuws. Ook vandaag hebben we revoluties nodig. Het is belangrijk om af en toe de dingen die we doen en als doodnormaal beschouwen, in vraag te stellen. Zeker als ze DOOD-normaal zijn. Dat wil zeggen dat het leven zoek is.

Onze beweging is revolutionair, wanneer ze zich iedere dag opnieuw weer in vraag durft te laten stellen door Diegene op wie ze is gegrondvest: Jezus en het christelijk verhaal. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is Jezus geen brave jongen en hij vraagt ook niet dat zijn navolgers dat zijn. Als ze dan toch braaf zijn, laat het dan in de Franse betekenis van het woord zijn: 'brave' (dapper).

Zeggen dat een beweging christelijk geïnspireerd is, is zeggen dat ze ingaat tegen de gangbare normen en gewoonten. Christelijk geïnspireerd zijn is zich laten raken door het Woord van Jezus en ruimte scheppen voor iets nieuws. Dat woord is revolutionair. Er is moed nodig om te zeggen wat Jezus zegt. Meer nog: er is moed nodig om te doen wat Hij doet en daarin consequent te blijven (aan dat laatste ontbreekt het mijns inziens veel revolutionairen uit '68 die zich vandaag ook weer gesetteld hebben in een kleinburgerlijk leven).

Tegen alle gewoonten in breekt Jezus de vertrouwde kring open voor mensen die er zogezegd niet bij horen. Dat is de eerste roeping van iedereen die zegt zich te laten inspireren door Zijn verhaal. Het is ook de roeping van Boerenbond en Landelijke Gilden, zolang ze in haar charter schrijft dat ze geënt is op het christelijk verhaal. Doorheen onze activiteiten brengen we mensen bijeen. Op zich is iedere activiteit bijzaak: of het nu een cursus is, een fietstocht, een kookles, een uitstap, een vergadering. De activiteit is aanleiding en gelegenheid om bezig te zijn met wat er echt toe doet: zorg dragen voor elkaar, oog hebben voor zieken en armen, eenzamen en vreemden onthalen, bedroefden troosten en wie vernederd werd weer oprichten. Doorheen alles zijn we geroepen om instrument van vrede te zijn. Ons zo profileren, zou pas echt revolutionair zijn. Als we zo echt met elkaar zouden omgaan en met de mensen die ons gegeven zijn, dan wordt elke doodgewone activiteit buitengewoon; dan zal vrede zich een weg kunnen banen in onze dorpen en via onze lokale gemeenschappen zullen beekjes van naastenliefde aanzwellen tot heuse stromen van solidariteit die zich een weg banen in de wereld, met de stootkracht van de milde kracht.

De grote christelijke revolutie is er geen van grote woorden en heldendaden. De weg die Jezus toont is de weg van het alledaagse. De doodgewone dingen op een buitengewone manier doen. Zie daar de revolutie van het evangelie, de revolutie die liefde heet. (JS)

Mei '18

Op onze vraag in het vorige gildeleven over “bank zoekt plek” kregen we verschillende reactie. Hieruit hebben we drie plaatsen gedistilleerd die volgens ons het meeste geschikt zijn. Plaatsen waar de meeste mensen samenkomen, en onze bank het meeste gebruik zal kennen. Wel willen we iedereen bedanken die zijn plaats of plekje voor onze bank doorgaf. Nu is het opnieuw aan jullie om te stemmen voor de plaats die jij het meeste geschikt vindt.

Hieronder vindt je de plaatsen:

- 1 Aan het kapelletje
“O.L.Vrouw van de Kerselaer” in de Hulststraat 74 te Lier
- 2 Aan kapelletje
“ Maria , moeder van de vrede”in de IJzerlaan te Lier
- 3 Aan de Netedijk
waterschransweg te Lier



Je kan stemmen vanaf 15 juni tot 15 juli via de website: www.bankzoektplek.be

Stemmen maar!

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem, ook op het platteland. Volgens onderzoek van OVAM ergert liefst 77% van de Vlamingen zich aan dit probleem. Mooimakers en Landelijke Gilden slaan de handen opnieuw in elkaar om het platteland proper te krijgen. Weet jij nog een plekje om een bordje te hangen, laat het weten.



Luc.

Huwelijksjubileum

Frans en Ivonne Bosschaerts - Wouters 60 jaar getrouwd 12 februari 1958

Frans en Jeanne Hermans – Rypens 60 jaar getrouwd 15 april 1958

Frans en Louisa Somers – Van de Velde 60 jaar getrouwd 23 april 1958

Van harte proficiat voor hun diamanten jubileum!

We wensen jullie nog veel gelukkige en gezonde jaren toe!

Kegelnieuws

Na enkele speeldagen is er nog niet veel afscheiding in de stand van kegelcompetitie, maar dat komt misschien ook omdat er verschillende niet elke speeldag aanwezig waren!

Dit geeft wel een vertekend beeld aan de stand, daarom zullen we nog maar een maand wachten om de stand mede te delen!

Wel hebben we een beetje pech gehad met het weer, de eerst speeldag was goed maar de tweede was veel minder goed, bijna de ganse voormiddag hadden we lichte regen, maar daar bekommerden we ons niet om, het kegelen gaat door en er wordt nog goed gegoid ook, dat komt zeker omdat de baan er nat bij ligt en de bal min of meer over de baan glijdt!!

Nog 19 mensen trotseerden het slechte weer en daar heb ik veel bewondering voor, maar ja we doen graag mee aan het kegelspel en het is er altijd een plezierige bedoening!

Nu spelen we terug op de normale zondagen, de tweede en de vierde zondag, iedereen welkom!!



onze
spelers

Reis senioren naar Oudenaarde

De inschrijvingen zijn volop aan het binnenkomen, maar ik weet zeker dat er nog velen zijn die nog willen inschrijven.

Ik zou zeggen wacht niet te lang, we rijden wel twee keer, maar als ge zeker wil zijn van een plaats, zo vlug mogelijk inschrijven.

Programma bijgevoegd veder in dit gildeblad.



Senioren 3 – daagse reis naar Parijs



Op 3 – 4 en 5 september hebben we onze 3 daagse reis naar Parijs, de voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang, ik kan zeggen dat er nog 3 plaatsen zijn in onze autobus mede omdat een koppel om één of andere reden niet mee kan.!

Dus als ge nog mee wil of ge kent iemand die graag in Parijs zou willen komen, het kan nog maar vlug zijn want alles moet stilaan in orde gebracht worden!

Samen trachten we er een mooie reis van te maken!!

Seniorenwerking Gewest Lier

UITNODIGING

Geachte heer, mevrouw

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor onze jaarlijkse reis met als bestemming Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen.

Om iedereen de kans te geven deze prachtige reis mee te maken zullen we deze tweemaal ondernemen, nl. op 28 juni voor Koningshooikt, Lier-Lisp, Duffel en Duffel-Mijlstraat en op 19 juni voor Putte, Lier-Noord en Lier-Zuid. Het vertrek is telkens voorzien om 7:30 uur aan de kerk van OLV-Onbevlekt te Lier-Noord.

Programma

We beginnen onze dagtocht richting Oudenaarde, waar we ontvangen worden met koffie en gebak. We bezoeken het monumentale stadhuis olv een gids en bewonderen de rijke collectie zilverwerk en de prachtige beroemde wandtapijten uit de tijd van Keizer Karel. 's Middags voorzien we een lekkere 3-gangenmenu.

In de namiddag maken we een rondrit doorheen de ongerepte schoonheid van de Vlaamse Ardennen langs pittoreske dorpen, molens, kastelen en talrijke heuvels zoals de Koppenberg en de Taaienbergh. We volgen een deel van het parcours van de Ronde van Vlaanderen en gaan tevens proeven van streekproducten zoals de mattentaart en de babbelaars.

Op de terugweg voorzien we nog een lekkere koffietafel.



Prijs voor dit alles: 60€ per persoon. Inbegrepen: autocar, koffie en gebak, inkom Stadhuis, middag- en avondmaal. **Inschrijven voor deze mooie reis kan door storting op het rekeningnummer LG Gewest Lier: BE15 7332 2021 9130 met vermelding "Vlaamse Ardennen" en de gekozen datum (19/6 of 28/6) en dit voor 1 juni aanstaande. Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief wanneer uw storting is aangekomen!**

We rekenen weer op twee volle bussen en goed weer voor deze prachtige reis!

Nuttige data om te noteren! **Fietselieren:** 16 september met vertrek in Lier-Lisp

Seniorennamiddagen najaar: 4 oktober en 29 november

We hopen u zeker weer te mogen ontmoeten!

Leo Sluyts 03 4809740
Julius Van Houtven 03 4893617

Hallo allemaal

De zomermaanden staan voor de deur, een tijd om te genieten van het mooie weer.
Voor de studerende jeugd staat er nog wel een moeilijke periode voor de deur: de examens.
Veel succes. Nadien 2 maande vakantie.

Tijdens de zomermaanden word er nog wel gefietst.
Het zou kunnen dat er een ganse dag word gefietst. Neem daarom contact op met Frieda voor het juiste uur van vertrek. (03/480 52 67)

De data zijn: Donderdag 17 mei
Donderdag 14 juni
Donderdag 19 juli
Het vertrek is normaal om 13 h. aan de kerk.

De bestuursploeg.



Begindatum	Onderwerp
22/05/2018	Rozenhoedje 19.30 uur Kapelleke : “Maria, Moeder Van De Vrede!” IJzerlaan
27/05/2018	kegelen
29/05/2018	Sluiting Meimaand 19.30 uur Kapelleke : “ Maria, Moeder En Middelaes Van Alle Genaden” Bosstraat
10/06/2018	kegelen
19/06/2018	Senioren op reis
22/06/2018	LG Bestuursvergadering
24/06/2018	kegelen
01/07/2018	Fietsen
8/07/2018	kegelen
22/072018	kegelen
27/07/2018	LG Bestuursvergadering
12/08/2018	kegelen
24/08/2018	LG Bestuursvergadering
26/08/2018	kegelen
3-4-5/09/2018	Senioren meerdaagse reis Parijs
9/09/2018	kegelen

16/09/2018	Fietselieren Lier - Lisp
21/09/2018	Kaarten
23/09/2018	Ontbijt KVLV - LG
28/09/2018	LG Bestuursvergadering
30/09/2018	kegelen
4/10/2018	LG seniorenmiddag
5/10/2018	Kaarten
14/10/2018	kegelen
19/10/2018	Kaarten
26/10/2018	LG Bestuursvergadering
28/10/2018	kegelen
29/11/2018	LG seniorenmiddag
2/11/2018	Kaarten
4/11/2018	Kegelen
16/11/2018	Herfsthappening Putte
23/11/2018	Kaarten
30/11/2018	LG Bestuursvergadering
7/12/2018	Kaarten
21/12/2018	Kaarten
22/12/2018	LG Bestuursvergadering
31/01/2019	LG seniorenmiddag
28/03/2019	LG seniorenmiddag